



Det finns krig och så finns det krig

Ett krig mellan Danmark och Kanada har rasat sedan 1984. De två länderna 'strider' om en liten obeboelig ö som heter Hans Island.

Hans Island är egentligen bara en stor sten, men den råkar ligga mitt i Naressundet, en 3.5 km bred kanal med mycket kallt vatten som skiljer Kanada och Grönland, ett autonomt territorium till Danmark. Ön faller inom 12-mils territoriella gräns för båda kusterna, vilket gör att båda sidor kan göra anspråk på den enligt internationell lag.

Kanada och Danmark satte sig 1973 för att fastställa en definitiv gräns genom sundet, men de kunde inte komma överens om vad de skulle göra med ön, så de lämnade frågan åt sidan för att lösas senare.

Det lugna diplomatiska vattnet blev krusigt 1984 när kanadensiska trupper besökte ön, hissade sin nationsflagga och lämnade efter sig en annan symbolisk markör - en flaska kanadensisk whisky.

Danskarna kunde inte låta detta passera. Landets minister för Grönlandsfrågor anlände snart till ön för att ersätta de kränkande kanadensiska symbolerna med en dansk flagga och en flaska dansk snaps, tillsammans med en lapp där det stod 'Välkommen till den danska ön.'

Och så började en livfull tvist, en som har pågått i decennier, där varje sida besöker ön med jämna mellanrum för att hinka i sig den andra sidans patriotiska flaska och därefter ersätta den med sin egen.

Tänk om alla krig kunde lösas så här enkelt.

Text: Jan-Ove Malmgren, 2022-04-28

Bild: Hans Island

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_ö